

Kijk eens allemaal naar mijn Thea!

Al vroeg in de ochtend is ze het zonnetje in huis. Een kopje thee, crackertjes met jam, hagelslag en gras met suiker. De poes een spuit en een bodempje brokjes. Radio aan voor eventueel het laatste nieuws. Dan snel beslissen over welke oorbellen nou weer in. Veel hangt af van de vandaag te vervullen taken bij IKEA.



Wat ze ook gaat doen vandaag, heftruckjes, klantenservies, kassa of ivbb: vol goede moed de deur uit met het buikje rond. Er is maar 1 ding waar mijn Thea niet goed tegen kan: een lege maag!



Zuidelijk Den Haag, Rijswijkse weg en de A13: Here She Comes!



En dan 's avonds, als de poezen weer gelukkig zijn dat Thea er weer is om de brokjes in de bakjes te doen, gaat ze vroeg naar bed want morgen is het weer vroeg dag. Een nieuwe dag, een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Kansen op wat? Het eeuwige geluk? Thea maakt alleen anderen gelukkig, niet zichzelf. Poezen, klanten, vrienden en familie: allemaal kunnen ze altijd op haar rekenen. Maar nu is er 1 iemand die het gelukkigst is van allemaal. En dat ben ik, Jan Folkersma. Thea is van mij en ik ben van Thea. Samen gaan we de grote boze wereld in, en de wereld zal er beter van worden!